

Mallorca is HOT!

Meer toeristen in het afgelopen jaar;
dan ook meer interesse voor een tweede huis

Ze was nog nooit op Mallorca geweest. Bij het eiland kreeg ze visioenen van dronken toeristen zwalkend over de boulevard, harde muziek en ellenlange stranden vol met hysterische jeugd. Een prachtig eiland? Daar wilde ze niet aan. Tot ze over het eiland vloog! **Wanda Saalberg** verbindt haar eigen fascinatie voor Mallorca met de stijgende populariteit van het eiland onder Noord-Europeaanen.

foto's: **Wanda Saalberg** - Foto's: **Josef Plagge**

MET ZO'N GROOT VOORORDEEL IN HET vliegtuig stappen, waarom zou je? "Het was uiteindelijk niet een verkooppraatje of de brochure van een reisbureau dat mij heeft overgehaald" vertelt Wanda Saalberg, "het was the same old story: de liefde van mijn leven." En daar moet je wat voor over hebben. Vanachter het vliegtuigraampje viel haar mond open. Een plaatje regelrecht uit een film; groene bergen als een stilleven in de blauwe zee dat het zonlicht weerkaatste, zo mooi dat ze haar ogen er niet vanaf kon houden. "Ik zal het moment nooit vergeten, het leek wel of ik over Thailand vloog. Ik was verkocht!"

Geluksmomenten

"Ik verheug me iedere keer weer op het allereerste stukje Mallorca dat plotseling onder me in beeld verschijnt. Al mijn zintuigen worden geprikkeld; als of ik de diep-groene bossen al ruik, de zee al hoor ruisen. Als ik ben geland rijdt ik in zo'n tien minuten naar Palma de Mallorca. Ik draai van de snelweg af en kan niet wachten tot het stoplicht op groen springt en het volgende geluksmoment zich aandient. Via een brede laan rijdt ik de hoofdstad binnen. Aan de linkerkant de zee, het strand, de palmbomen, de boulevard en in de verte de haven. Aan de rechterkant de immens indrukwekkende kathedraal. Ik voel het; ik ben thuis!"

De mooiste strandjes

"Op het eiland heb ik veel verrassende strandjes ontdekt. Je moet er wel wat voor doen om er te komen, maar dan heb je ook wat. Bahia Azul is mijn favoriet. De rit door de bergen is al een uitje op zich. Gelukkig kan je er met de auto komen want de fiets is geen aanrader. Je daalt een steile helling af die je, na een dagje relaxen, weer op zult moeten klimmen. Tussen de rotsen vind je kleine zandstrandjes waar je van de zon en het prachtige uitzicht kan genieten en je eigen plekje kan creëren. Koelbox met water, wijn en bier, gesmeerde broodjes en tapas, parasolletje uitgeklaapt en de dag kan beginnen. Advies: kom er vroeg want de echte Mallorquiners weten dat dit een perfect dagje genieten is, dus de mooie plekjes zijn als eerste bezet."

Groen

"Veel delen van Mallorca zijn beschermd natuurgebied. Toen ik vorige zomer tijdens een speedboottour een bezoek bracht aan het beschermde en onbewoonde eiland Cabrera, bleek dat het zelfs niet is toegestaan om je anker uit te gooien omdat dat het de zeebodem kan aantasten. Alle bootjes dobberen dus netjes aan de boeien in het water. Een goed gevoel dat iedereen een handje helpt om het unieke natuurschoon te behouden."



Citroenboomplantages in overvloed



Las Ramblas in Palma de Mallorca



Wanda en Nico

Schoon

"Mallorca is niet alleen prachtig, maar het is ook onwaarschijnlijk schoon. Zo schoon, dat het soms in je nadeel werkt. Tijdens een strandwandeling verloor ik eens een schoen uit mijn tas. Ik kwam daar pas de volgende ochtend achter. Ik ben meteen het strand en de boulevard gaan afstruinen. Helaas, ik heb mijn schoen nooit meer teruggevonden. Achteraf had ik mezelf al die moeite kunnen besparen, het is immers bekend dat in Palma de Mallorca de boulevard elke ochtend wordt schoonmaakt. Maar goed, voor nieuwe schoenen doe je nou eenmaal veel moeite. Er zat 'helaas' niets anders op dan opnieuw shoppen. En ook daarvoor zijn legio mogelijkheden op het eiland! Ik kan wel zeggen dat het Mallorca-virus mij in zijn greep heeft. Ik ben een ware Mallorca aficionada die er geniet van het vrije leven waarin alles net even wat relaxter gaat dan in Nederland. Of ik ooit naar Mallorca zou willen verhuizen? Ja graag, liever vandaag dan morgen!" ☺

Wanda's favoriete uitjes:

Strand

- Cap de ses Salines is een heerlijk strandje op het zuidelijkste puntje van Mallorca
- Colonia Sant Jordi, tevens vertrekpunt van de speedboottour naar het onbewoonde eiland Cabrera met de uitgebreide zeevogelkolonies. www.seemallorca.com/Sea/boats/excursions-a-cabrera-colonia-saint-jordi.html

Welzijn

- Fish Space Mallorca, waar visjes je een voetmassage geven; een unieke ervaring. www.fishspace-mallorca.com

Weekendje weg

- Formentera – het buureilandje met het hagelwitte strand. www.ferries-a.com/en/ferries-2/ferries-to-formentera-388/ferries-from-mallorca-to-formentera-443.htm

Cultuur

- Galerie K in het centrum van Palma, waarvan Wanda's zwager eigenaar is, met kunst van o.a. Sebastian Krüger en Axel Criege. www.galeria-k.com
- Klooster LLuc – het bekende pelgrimsoord. Vanuit het klooster kan je een wandeling door de bergen maken met verschillende uitkijkpunten.

Stadjes en dorpen

- Palma de Mallorca. Met de hooggelegen oude stad, die sterk doet denken aan een Arabische "kasba" en het lager gelegen deel met de uitgebreide winkelmogelijkheden en de nieuwe wijken, zorgt de stad voor grote diversiteit.
- Porto Colom, een levendig havenstadje in Bahía Azul, waar zich ook een duikerscentrum bevindt.
- Het beroemde treinspoor tussen Palma de Mallorca en Sóller dat dit jaar 100 jaar bestaat met het unieke treinstation, gewijd aan Picasso en Miró. (www.tren-dellsoller.com)
- Valldemossa – authentiek en knus dorpje, waar in de negentiende eeuw Chopin graag met zijn muze verbleef in het Kartuiserklooster.

Achtergrondinformatie

- 100% Mallorca, zie rubriek Libros op pagina 10.